

39 DE JARIGE OOIEVAAR

*'n Ooievaar die jarig was, die kreeg 'n mandolien.
Hij riep verheugd: " ik heb nog nooit zo'n mooie boot gezien."*

*Hij ging er mee uit varen, al in 'n boerensloot.
Toen riep 'n groene kikker: " O jee, ik lach me dood."*

*Toen riep 'n stekelbaarsje: " O jee, ik lach me ziek."
" Wie heeft er ooit 'n ooievaar zien varen op muziek."*

Weer een bekend liedje van de C.D.
Zing het maar weer meteen mee.
We gebruiken nu alle tonen van
de GROTE TERTS TOONLADDER,
dus: C D E F G A B en weer hoge C.
We beginnen met de lage C.
Schrijf de noten op van het laatste
stukje: _____

Zo'n mooi--e boot ge-zien.



Klokkenspelbegeleiding bij lied 39

