

## Jaarverslag 2023

Het bestuur bestond uit voorzitter/penningmeester Jos Voeten, secretaris Guust Sneep en de leden Henk van meer en Suzie De Mooy-Jacobs.

Onze afdeling bestond op 01-01-2023 uit 104 leden, waarvan 68 vrouwen en 36 mannen. In de loop van 2023 hadden we 3 opzeggingen en 3 overledenen. We kregen ook 6 nieuwe leden.

3 mensen zegde op: A .Aarts, mevr,Bartelen De Jong en mevr J. A. Verdonck Elst.

De nieuwe leden in 2023: mevr. Van Abeelen - Eijsermans, dhr. J.H.H. Van Abeelen, mevr. D. Knipscheer De Wit, H R A.G.M.Knipscheer, mevr. S. C .F. Kramer, mevr. J.W.J Rommers

Dit jaar overleden 3 van onze leden: Jaantje Sebregt + mevr. I. Bogers – Oerlemans +W .Ooms Hertogs.

De secretaris leest het verslag, van de activiteiten in 2023, voor.

**17 februari** carnaval in de Spil in samenwerking met stichting Carnaval. Het was een gezellige middag met een hapje, drankje en muziek. We namen ook afscheid van Prins Erik, die de wijde wereld intrekt. Namens het Kbo overhandigde Jos Voeten hem een cadoot,je. Er waren 27 mensen.

**24 maart** jaarvergadering met 23 mensen. De kascontrole werd gedaan door Rina De Mooy en Jaantje Sebregts. Jos legde de financiële kant uit. Op de begroting kwamen wij €637,62 tekort. De kascontrole voor 2024 zou worden gedaan door Rina De Mooy en Jaantje Sebregts en Debbie Govaarts. Echter bij het schrijven van dit verslag was Jaantje Sebregts ten gevolge van een ongeluk overleden.

Met instemming van de vergadering wordt de contributie in 2024 verhoogd naar €25. Tevens werd, ook met instemming van de vergadering, besloten dat bij Kbo activiteiten alleen koffie/thee en fris gegeven word, Alcohol zelf betalen. Lian Poppe gaf uitleg over verkeersveiligheid en de veranderde regelgeving. Er waren 6 jubilarissen. 5x 25 jaar en 1x 40 jaar. Marie Vos - Ooms, Cor De Crom, Jaantje Sebregts, Riet Bogers - Konings, Suzie De Mooy - Jacobs, allen 25 jaar. To Mattijssen 40 jaar. Zij kregen allemaal een oorkonde van het Kbo Brabant en een fruitmandje van de afdeling Wouwse Plantage. Henk Van Meer en Guust Sneep waren aftredend maar werden herkozen. Er werden ook kandidaten gevraagd voor het bestuur. Niemand reageerde daarop. Ook werd er gevraagd naar ideeën voor activiteiten. Ook geen reacties

**31 maart** modeshow door de fa. Hoffmans. Er kwamen 15 dames die blijkbaar goed kochten want Hoffmans was zeer tevreden.

**21 april** plantjes bingo .heel veel plantjes,waarvan een groot deel geschonken door Corinne Sebregts. De 28 aanwezige mensen gingen allemaal met een prijs naar huis. Daarbij kregen zij ook nog een extra plantje. Corinne Sebregts had namelijk ook nog 104 plantjes meegegeven voor elk lid een. Omdat alles rondbrengen geen optie was kon iedereen een plantje ophalen bij de secretaris. Dit werd via de nieuwsbrief medegedeeld. Niet iedereen kwam een plantje halen, jammer een gemiste kans.

**24 mei** De jaarlijkse bedevaart naar Zegge. Wij gingen met 12 devote mensen. De dienst werd voorgegaan door pastor Claude Covemaker die dit heel leuk deed met gitaar en zang. Nispen had alles georganiseerd. De zang werd gedaan door het koor Nispen Vocaal met de organist Jac Slock. Na de dienst gingen we naar het buurthuis voor de koffie met worstenbrood.

**23 juni** themadag. Joke Voorhoeven van de Kruisvereniging West Brabant en Marleen Kooijman, ergotherapeut en wijkverpleegster van OrthoMedic gaven uitleg over de Kruisvereniging en zij demonstreerden hulpmiddelen voor het aantrekken van steunkousen. Er waren 14 mensen.

**15 september** boodschappen bingo er deden 27 mensen mee.

**27 september** Met 40 mensen, om 08.30 uur, in de bus naar Boer Gijs in Voorthuizen. Hij was een voormalig klein boertje met 25 koeien en enige varkens. Door de strengere regels besloot hij te stoppen. Hij maakte van zijn boerderij een camping. Gijs doet veel met probleem jongeren, zo laat hij hen tuinieren in de moestuin en bouwen zij ook campingshuisjes .Ook heeft hij een museum met heel veel oude gereedschappen in originele staat ;dus goed geroest en kapot. Bij aankomst gingen

we naar de grote kantine voor koffie/thee en gebak. We werden getraceerd op een demonstratie Advocaat maken om meer te proeven wees hij de weg naar zijn winkeltje. We hebben zijn camping bezichtigd en waren verbaasd over de vele vreemde toestellen. Hierna in de bus en na een rondrit over de Veluwe naar Hoenderloo voor een heerlijke lunch. En weer de bus in om naar Houten te gaan voor het diner. Onderweg gestopt bij het historische kasteel van Van Rossum. Het kasteel was gesloten maar het winkeltje en het terras waren wel open. Na een drankje doorgereden naar restaurant De Engel in Houten. Na een goed diner zijn we moe maar voldaan teruggereden naar De Pin. Het was 20.45 uur.

**13 oktober** bij een tegen eenzaamheid waren 30 mensen. Dit keer en de foyer van De Spil. Als begin kreeg iedereen koffie/thee met gebak. Als lunch kregen allen 2 broodjes en een krentenbol, verzorgd door Mien en Jos Voeten. Het entertainment werd gedaan door Jack Buijs. Hij maakte er een gezellige middag van met zijn orgel en liedjes. Samen met zijn vrouw wist hij bijna al de aanwezigen in de polonaise te krijgen. We sloten af met een loterij waarbij iedereen prijs had. Iedereen ging vrolijk naar huis.

**11 november** We gingen met 15 mensen naar museum 't platte land in Sint Willebrord. We werden verwelkomt door de eigenaar tevens gids. Het museum bestaat uit een aantal schuurtjes, loodsen en een kantine. Dus eerst in een paar schuurtjes. Het bleek een echt museum te zijn met diverse kamers die helemaal waren aangekleed met prachtige antieke meubelen en antieke attributen. De gids gaf overal, meestal grappig, een uitleg. In het 3e en laatste schuurtje waren allerlei heel oude landbouw gereedschappen te zien. Toen was het tijd voor koffie/thee met koek in het grote gebouw. Hierna het grote gebouw in. Ook hier heel veel antiek en natuurlijk een leuke uitleg van de gids. Na ca 2,5 uur was het genoeg en reden we naar huis. Zeker een aanrader voor een druilige dag.

**01 december** De Sinterklaasmiddag begon met een bingo. Het was er een in de vorm van een Sinterklaas verhaal, Jos las het verhaal voor. De getallen in het verhaal vormde de bingo. Ondertussen kwam roet Piet binnen. De Sint was niet beschikbaar, maar Piet was een goede vervanger. Jos verwelkomde hem. Na het verhaal bingo speelden we nog wat rondje waarbij Piet assisteerde. Tot slot had Piet nog een aardigheidje voor iedereen en was er nog een verloting met onder andere 2 kerstbomen met verlichting, gemaakt door Jan Elst. De 45 mensen gingen gelukkig naar huis. Niemand hoefde in de zak met Piet mee.

**22 december** Voor aanvang stemden we voor Adri Stok als nieuw bestuurslid. Iedereen (58 mensen) waren akkoord. Welkom Adri.

Deze Kerstviering was speciaal omdat dit de laatste keer was in de vertrouwde vorm. De kerk gaat namelijk dicht dus de dienst zal ergens anders worden gedaan. De dames die de kerststukjes maakten deden extra hun best en maakte ca 27 stukjes. Waarvoor dank. De sfeer was fantastisch mede omdat de vloer geheel met tapijt werd vol gelegd en de nieuwe gordijnen maakt het intiemer. De lunch werd verzorgd door Jofel, volop allerlei soorten brood, snijwaren, spek en kaas. Het entertainment werd weer gedaan door Jack Buijs en ook dat was weer een succes. Na het eten was er een verloting. Alles wat aan eten over was werd verloot en natuurlijk de gekochte prijzen en alle kerststukjes en ook nog 2 verlichte kerstbomen van Jan Elst. Bij het afscheid kreeg iedereen nog een kerstbrood of chocolade mee. 58 mensen deelde in de fijne dag en gingen tevreden naar huis.

Notulist

Guust Sneep